

Rit 010

De tofste fietsroute tussen Noord en Zuid



Alexander Nevskikerk *Schiedamsesingel 220*

Deze Russisch-orthodoxe kerk is geopend in 2004. Stap eens van je fiets om binnen de gouden kroonluchter en altaarbekleding te bekijken. De lezingen zijn in het 'kerkslavisch' maar highlights worden in het Nederlands herhaald.

Brandgrens *Vasteland*

Je rijdt hier over een deel van de brandgrens. Op 14 mei 1940 werd de binnenstad van Rotterdam in slechts een kwartier verwoest door een bombardement. Hierna stond het centrum nog dagen in brand.



Witte de Withstraat *Witte de Withstraat*

Heb je even tijd? Sla hier dan rechtsaf voor een lekker speciaalbiertje of Gin-Tonic in de gezelligste straat van Rotterdam! Deze straat is ook de 'kunst-as' die het Maritiem Museum en het Museumpark met elkaar verbindt.

Skatepark Blaak *Westblaak 1*

Het skatepark op Blaak is door Janne Saario (ex-profskater) samen met skaters uit de buurt ontworpen en is wel 1.200 m² groot. Het is gebouwd voor skaters, inliners, bmx-ers en steppers, maar met je omafiets kun je er beter niet vanaf gaan!



Paul McCarthy: Santa Claus *Eendrachtsplein*

Het grote kleine mannetje midden op het Eendrachtsplein is onder Rotterdammers beter bekend als 'Kabouter Buttplug'. Het moet echter de kerstman met een kerstboom voorstellen.

Café de Unie *Mauritsweg 34-35*

Dit 'De Stijl'-achtige gebouw uit 1925 stond eerst 500 meter verderop aan het Calandplein en werd verwoest in WOII. In 1986 is hij op deze plek opnieuw gebouwd op basis van de oorspronkelijke tekeningen.



Calypso gebouw *Mauritsweg 5*

Rood is een gelukskleur in China. Er wonen dan ook veel Chinese Rotterdammers in de knalrode Calypso, die staat aan het randje van de Rotterdamse Chinatown.



Fietstunnel *Provenierstunnel*

Deze stationstunnel tussen de vooroorlogse Provenierswijk en het centrum is behouden gebleven van het oude station. Boven de ingangen zijn de 'speculaasjes' teruggeplaatst. Deze sculpturen sierden het oude station van architect Van Ravesteyn en zijn hergebruikt in het nieuwe station.

Proveniershuis *Proveniersstraat*

Tot 1898 stond hier het 'Proveniershuis'. Destijds was dit net buiten de stad. Het gebouw was oorspronkelijk een leprozenhuis, bedoeld voor mensen met lepra. In de middeleeuwen was dit een veel voorkomende besmettelijke ziekte en die wilden de Rotterdammers natuurlijk buiten de poort houden.



Beeldenpark *Westersingel*

Beneden aan het water vind je de meeste beeldhouwwerken per m². Je kunt hier gratis en voor niks genieten van onder andere beelden van een 'lopende man' van Auguste Rodin en Desiderius Erasmus van de hand van Hendrick de Keyser.

Heilige Boontjes *Eendrachtsplein 3*

In deze koffietent in het voormalig politiebureau krijgen 'ex-boeffies' een kans op een goede herstart in de maatschappij. De jongeren krijgen coaching op allerlei vlakken, maar leren vooral een strak bakkie pleur te zetten.



Picasso's 'Sylvette' *Westersingel 83*

Deze betonnen tekening staat nu hier, vlakbij het Boijmans, maar tussen 1971 en 2003 kon je 'm bewonderen op het Kruisplein. Het kunstwerk is een ode van Picasso aan zijn muze Sylvette.

Bilspierheuvel *Westersingel*

Heerlijk hellinkje om je billen te trainen of - als je 'm aan de overkant naar beneden pakt - juist om een beetje gratis vaart te krijgen.



Colofon

Uitgave: gemeente Rotterdam
Met dank aan Rotterdam Discovery Tours en Fietsfan010
Concept, inhoud en ontwerp: Friends for Brands, in samenwerking met Roos & van de Werk
Maart 2018

